



Staats- und
Universitätsbibliothek
Bremen



Staats- und Universitätsbibliothek Bremen

**DFG-Projekt "Digitalisierung und Erschließung des Nachlasses des
Ägyptologen Adolf Erman (1854-1937)"**

Brief von Marchinus van der Valk an Adolf Erman

**Valk, Marchinus van der
Hillegersberg, 04.11.1921**

Nachweis dieses Dokuments im [Kalliope-Verbund](#)

[urn:nbn:de:gbv:46:1-72030](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:46:1-72030)

den 4ten November 1921

Hochgelehrter Herr Professor !

Mit sehr groszem Vergnugen habe ich Ihr Postkart von 7ten October empfangen. Wenn es nicht zu viel von Ihre gute gefragt ist, silte ich gerne, da mein Buch Buch fur Amerika im Englische Sprache ubersetzt werden soll, von Ihnen vernehmen, was Sie von meine Studie Seite 70 - 101 meines Buches : **De profect der Mormonen** denken. Ich mochte gerne in die Engl. und vielleicht auch in Franzos. Ausgabe Ihre Name nennen, und werde Ihnen auch die Ausgaben schicken, sobald die fertig sein sollen.

Die Recencionen in Hollandische Zeitungen u.s.w. sind alle ausgezeichnet. **De Rotterdammer** : Ein Buch von grosze Bedeutung, wovon man vile Jahre spreche soll. Solch ein ausgedehnt, critisch, wertevoll, und gut documentiertes Buch ist noch niemals uber die Mormonen geschrieben.

De Nieuwe Prov. Gron.Ct. : Ein Meisterarbeit, glanzend, deutlich, klar, das allerbeste, geschrieben mit die Rednergabe eines groszen Redners. **Und so weiter.**

Ich hoffe sehr, dasz ich nicht indiscret bin Ihnen das zu fragen.

Mit herzlichen Dank und groszer Hochachtung,

Ihr sehr ergebener

J. M. H. A. Van den Valk
Villapark 6.
Hillegersberg
Holland

In „**The Case against Mormonism**” (bovengenoemd) is door Dr. Webb bijeengebracht de volgende verzameling van „verklaringen” van het Egyptische plaatje dat volgens Joseph Smith voorstelt: Abraham op een altaar gebonden, op het punt geslacht te worden door een priester, wordt bevrijd door een engel:

1. „**Een inbalseming**”, de liggende figuur is het ongebalsemde lijk en de staande figuur een „inbalsemer” en „priester” of wel de god „Anubis”; de vliegende vogel wordt „Isis” genoemd, de „Sperwer van Horus”, of de „ziel” van den man. Zoo verklaren: Dr. Flinders-Petrie, Oxford, Dr. F. von Bissing, Munich, Dr. Edward Meyer, Berlijn, Dr. Henry Woodward, Londen. (Opmerking verdient echter dat Anubis altijd voorgesteld wordt met een jakhalskop, en dat de ziel-vogel — soul-bird — altijd een menschenhoofd heeft.)

2. „**De Opwekking van Osiris**”, de liggende figuur stelt voor den god Osiris, die opgewekt wordt door Anubis; de vliegende vogel stelt Isis voor, de vrouw van Osiris, die den vorm van een sperwer had aangenomen. Zoo verklaren: Theodule Devéria, de Fransche Egyptoloog, in 1869, en Dr. James H. Breadsted, Chicago, in 1912. (Opmerking verdient — wat ook door Ds. Van der Valk aangestipt wordt, K. — dat Devéria nadrukkelijk opmerkt dat dit opwekkingstafreel in begravenispapyri onbekend is.)

3. „**Anubis bewaakt de ingebalsemde mummie**”, een welbekend tafreel in het Boek der Dooden. Zoo verklaren Dr. E. A. Wallis Budge van het Britsche Museum, in 1903, en Dr. Albert M. Lythgoe van New York City. Dr. Budge vermoedt dat in de voorstelling veranderingen zijn aangebracht en Dr. Lythgoe verklaart dat het mes in de hand van den „god” er bij geteekend is. (Opmerking verdient dat in geen der bekende voorstellingen van een gebalsemde mummie de ledematen voorgesteld worden in de houding van agitatie als op deze plaat.)

Drie verschillende „verklaringen” van evenzoovele groepen van geleerden!

loor een intelligent, ja een singulier intelligent man, wiens oprechte streven het is een hoogen levensstandaard vóór te staan, en die, wat ook zijn persoonlijke defecten in eenig bijzonder opzicht mogen geweest zijn, beslist niet te voorschijn treedt als een laag en verdorven charlatan, zelfs niet als een man die zijn gaven als leider voor andere dan de waardigste doeleinden gebruikt."

Van der Valks boek zou haast de verdienste gehad hebben dat het Solomon Spaulding en de "Manuscript Story" onmogelijk maakte als bron van het Boek van Mormon. Maar ondanks zijn persoonlijke overtuiging dat Joseph Smith zelf dat werk schreef, durft of wil de dominee blijkbaar nog, niet grifweg met de Spaulding-theorie breken.

Een slag om den arm....?

Het „wetenschappelijk” boek spreekt zichzelve hier en daar tegen. Zoo onder anderen:

1. „Satan die van vleesch en bloed is.” Blz. 123.

2. „De duivel heeft geen lichaam.” Blz. 139.

Dat zouden beiden „Mor-



Hugo Stinnes, de Duitsche goede vrachtschepen gemaakt van het vaartuig is uit twee

„DE PROFEET DER MORMONEN JOSEPH SMITH JR”

(Vervolg van blz. 3)

kunde gebruiken. Als dit geen „herinterpretieren” is, dominee, wat is het dan?

Wichelroede is in het Engelsch: **Augurer's staff**, magic